



30 DAGEN

G E B E D

VOOR DE MOSLIMWERELD

—
28 FEBRUARI-29 MAART

2025
—

Voorwoord

Al jarenlang heb ik een prikbord met foto's in mijn werkkamer hangen. Foto's van moslimvrienden die 'God op m'n hart gelegd heeft'. Misschien herken je dat: moslims die je zelf niet hebt uitgekozen, maar waar je een 'zwak' of een passie voor hebt gekregen. Het kan een caissière bij de supermarkt zijn, een buurman of een collega.

Of misschien ervaar je iets speciaals bij een volk of land waar de islam een grote invloed heeft: door een vakantie of door dat wat je over hen las of zag is je interesse gewekt en wil je iets voor hen doen.

Deze gebedsgids helpt je om concreet te bidden voor moslims op allerlei plekken in de wereld. Natuurlijk verschillen hun omstandigheden, maar de kern van je gebed voor hen is dezelfde: Heer Jezus, toon hen Uw licht en Uw waarheid!

Zoveel vaker dan in de Westerse cultuur openbaart de Here God zichzelf via dromen, visioenen of omstandigheden – buiten de Bijbel om – in de levens van moslims. Om hen vervolgens via allerlei wegen tóch uit te laten komen bij dat Woord van onze God waardoor ze verder onderwezen worden.

Ik bid dat God veel leerlingen van Jezus de vrijmoedigheid geeft om met woorden en daden het licht van Christus te verspreiden, in het klein en in het groot, tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Soms kan ik een foto van mijn prikbord afhalen. Soms hangen ze er al meer dan tien jaar. Ik troost me dan met de gedachte dat het echt Gods werk is om het hart van mensen te bereiken; maar ik heb biddend gedaan wat ik kon doen.

*Jurjen ten Brinke
Voorganger multiculturele kerk*

Andere opties om mee te doen:

- PDF
- Gebedspunten via WhatsApp (verkorte versie van de gids)
- Gebedspunten op onze sociale media
- Online gebedssamenkomsten
- De gids als leesplan in de Holy Bible app van YouVersion
- Live gebedsdag op zaterdag 29 maart

Verdiepend filmpje

In de gids, via WhatsApp en sociale media is (bijna) elke dag een verdiepend filmpje (NL-ondertiteld) over de moslimwereld te zien.

Meld je aan voor de online gebedssamenkomsten en/of voor de live gebedsdag:



frontiers.nl/samen-bidden



frontiers.nl/30dagen-gebedsdag

Of bel tel. 085 - 080 54 40

De Toearreg van West-Afrika

Lee groeide op in een Toearreg-gemeenschap waar hij nooit naar school kon omdat hij op de kuddes van de familie moest letten. Zijn droom was: leren lezen.

Op een avond was hij klaar met werken en ging naar de dichtstbijzijnde stad. Hij zag een werker die boeken en traktaten verkocht. Hij kocht verschillende boeken en zei dat hij wilde dat hij ze kon lezen. De werker vroeg: "Je hebt net geld uitgegeven om boeken te kopen die je niet kunt lezen?" Lee antwoordde: "Zou u me kunnen helpen met leren lezen? Mijn droom zou uitkomen!"

Het kostte Lee maanden om materiaal dat geschreven was in Tamajaq te leren lezen. Ze begonnen met woorden, daarna zinnen en uiteindelijk boeken. Toen Lee steeds beter kon lezen, lazen ze de eerste twaalf hoofdstukken van Genesis. En na Genesis het evangelie van Lucas.

"Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden." - Handelingen 3:19

Op een avond zei Lee tegen zijn vriend: "Ik moet je iets vertellen. Ik heb besloten om net als jij Jezus te volgen." De werker vroeg: "Lee, wie is Jezus voor jou?" Zijn antwoord was onvergetelijk. Lee zei: "Weet je nog dat Abraham werd gevraagd om zijn zoon Isaäk te offeren, maar dat de engel Abraham op het laatste moment tegenhield en er een ram in het struikgewas zat die Isaaks plaats innam? Zoals we in het boek Lucas hebben gelezen, zie ik dat Jezus mijn ram is!"

Vanavond om 19.30 uur starten we *30 Dagen Gebed* in een online gebedssamenkomst. Wees er ook bij!



Gebedspunten

Bid dat God aan de Toearregs, een trots volk, de noodzaak van bekering en de vreugde van vrijheid in Christus wil openbaren.

Bid dat audiobijbels wijder worden verspreid.

Bid dat God gelovigen zoals Lee laat opstaan om kerkleiders te zijn in hun gemeenschap.



Bid voor vastende moslims met dit filmpje:
prayercast.com/sawm

Turken in het aardbevingsgebied

Twee aardbevingen verwoestten de bijbelse stad Antiochië. Negen miljoen mensen. God leidde de leiders van één kerk ertoe om mede-overlevenden te dienen. Ze verstrekten voedsel, kleding, tenten en andere noodvoorzieningen en hielden elke zondag diensten die bezocht werden door meer dan honderd mensen.

God vroeg een leidersvrouw om twee moslimvrouwen voor te stellen het Nieuwe Testament over te schrijven. Intussen schrijven 600 moslims het Nieuwe Testament over.

Een jongeman die net klaar was met overschrijven had vragen en vroeg wat hij moest doen met de offers die zijn familie aan het voorbereiden waren. Hij legde uit dat hij christen was geworden door wat hij had gelezen, zonder er met iemand over te praten.

Iemand anders zei: “Ik ben zo blij dat ik een pakket voor mijn kleinkinderen heb meegenomen. We genieten als gezin echt van het overschrijven!” Nadat ze klaar waren met het overschrijven van het hele NT, is één echtpaar begonnen met het overschrijven van de hele Bijbel. Ze zijn tot geloof gekomen.

Eén jonge vrouw werd na het overschrijven van het hele NT gevraagd wat ze had meegekregen van wat ze had geschreven. Ze antwoordde: “Weet je, vroeger vond ik alleen mensen aardig die mij aardig vonden. Ik had niets met iemand die niet in mij geïnteresseerd was. Nu probeer ik van hen te houden! Vroeger was ik jaloers op iedereen. Maar nu probeer ik om niet jaloers te zijn.”

“Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.”

Psalm 119:130



Gebedspunten

Bid dat God degenen die de Bijbel overschrijven naar Zich toe zal trekken.

Bid dat de nieuwe gelovigen standvastig zullen blijven in hun beslissing om Jezus Christus te volgen als Redder en Heer.

Bid dat God van de kerk een licht maakt dat velen op Christus wijst.



Filmpje bid voor moslims in Turkije: prayercast.com/turkey